



Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Nieuwsbrief 44, November 2022

Het is alweer half november en we zijn alweer bijna 3 maanden in Brazilië. De tijd hier vliegt voorbij. Het leven in de grote stad lijkt vele malen sneller te gaan dan in ons kleine dorpje in Senegal. Het is een grote overgang van ons dorpje aan het strand naar het centrum van de miljoenenstad Belo Horizonte.



Na ons vertrek begin juni uit Senegal, mochten we eerst een paar maanden vakantie houden in Nederland. Daar waren we erg blij mee. De laatste weken in Senegal waren erg druk en vermoeiend, met het leeghalen van ons huis, de laatste activiteiten op school en het vele afscheid nemen. De tijd in Nederland hadden we nodig om bij te komen, het afscheid te verwerken en een plaats te geven en ons voor te bereiden op de nieuwe tijd hier in Brazilië.

We hebben een hele goede tijd gehad in Nederland met familie en vrienden. En heel veel leuke dingen mogen doen. En nu zijn we alweer bijna 3 maanden hier in Belo Horizonte. Terug waar we lang geleden, in 2005, allebei begonnen zijn en elkaar ontmoet hebben.

Casa Resgate

Hier begon het voor ons allebei, casa Resgate, in het nederlands Huize Redding. In 2005 waren we hier allebei vrijwilliger, Marcos was net uit een afkickcentrum gekomen waar hij door het team van dit huis was heengestuurd, en ik was als vrijwilliger uit Nederland voor 3 maanden in Belo Horizonte bij JmeO aan het werk o.a. in dit huis.

In die tijd was het werk vooral gericht op het werken met straatkinderen maar ook toen kwamen er bij het open huis ook volwassenen en werden die ook doorgestuurd naar afkickcentra als ze van de straat af wilden.



Nu is het werk in dit huis vooral gericht op straatmensen, er zijn veel minder kinderen op straat, het werk met kinderen wordt gedaan door twee communitycentra die in de favela's werken.

Twee keer in de week gaan we met een team de straat op om contact te maken met de mensen daar, we spreken met ze, en bidden en zingen met ze. En verder nodigen we ze uit voor het open huis. Dat is elke woensdag en vrijdagmorgen, dan kunnen ze bij ons douchen, krijgen ze ontbijt en indien nodig andere kleren en wordt er uit de bijbel gedeeld, gebeden en gezongen. Als mensen aangeven dat ze hulp willen om naar een afkickcentrum te gaan dan helpen we ze daar bij. En verder biedt het team ook praktische hulp om bijvoorbeeld identiteitsbewijzen aan te vragen of andere papieren te regelen.



Kampweekend

Twee keer in het jaar organiseert het team van Resgate een kampweekend voor de mensen van de straat. Ja echt een kampweekend met zwervers en verslaafden! Het klinkt misschien erg raar maar het is erg bijzonder. We mochten hier zelf in oktober aan mee werken. Het kamp wordt erg goed voorbereid en volledig door donaties betaald. Vijf dagen lang verblijft een groep van straatmensen die het team al een poosje kent in een kampeerboerderij, een sitio, zoals het hier heet, in de bergen.

Als gezin mochten we deelnemen aan dit kamp. Het was een erg bijzondere tijd. Elke morgen was er een korte dienst met aanbidding en een preek en daarna verwerkingsvragen in groepen en ook elke avond was er een dienst.

's Middags was er een tijd van buiten spelletjes doen met elkaar. De groep was in kleine groepen verdeeld waarmee je alle activiteiten, zoals ook corvee, deed en ook de spelletjes. De spelletjes waren competitie gericht en de laatste dag werd bekend gemaakt wie de winnaar was van het geheel.

We mochten zo vijf dagen optrekken met dezelfde mensen, goede gesprekken met ze hebben en ze beter leren kennen. Bijzonder was om te zien dat na een paar dagen het effect van alcohol en drugs lichamelijk uitgewerkt is en er hele bijzondere mensen te voorschijn komen met hele mooie gaven.

Het was ook bijzonder om te zien hoe serieus de mensen de spelletjes namen en hoe graag ze wilden winnen. Onze groep deed het niet zo heel erg goed, we verloren regelmatig en dan werden de mensen ook echt heel boos. Gelukkig was er de laatste dag een spel, Cluedo, waarbij we aanwijzingen moesten zoeken om een moord op te lossen. Een spel waar minder snelheid en kracht bij kwam kijken maar meer tactiek en gezond verstand.

Als we zouden winnen konden we nog tweede worden op die dag en daar zijn we helemaal voor gegaan. Met onze Nederlandse spelletjes ervaring en een goede samenwerking in het zoeken van de aanwijzingen lukte het ons erg goed om het raadsel op te lossen. Het was het helemaal waard om te zien hoe blij de mannen uit onze groep waren dat ze een medaille voor de tweede plaats kregen.

Kerst op straat

Als afsluiting van dit werkjaar, de zomervakantie begint hier in december, willen we kerst vieren met de mensen op straat. Het team organiseert dit al jaren samen met een pastora uit een kerk, een kerstdiner op straat voor de mensen daar. Willen jullie hiervoor bidden, dat er ook weer voorzien wordt in al het eten dat daarvoor nodig is? En dat het een mooi feest mag worden?

En dan nog wijzelf

Als gezin zoeken we een beetje onze weg hier in een goede samenhang tussen werk, de zorg voor Marcos moeder, waar hij twee à drie keer in de week heengaat, en de homeschooling van de kinderen. Homeschooling is niet altijd makkelijk door het gebrek aan vriendjes, en vriendjes hier maken gaat niet zo snel.

Sinds kort doen Hadassa en Ruben mee aan een sportclubje van de kinderen van de basis, daar zijn ze erg blij mee en ook zondagavond doen ze mee met de zondagsschool in de kerk, en sinds kort zit Hadassa ook in de dansgroep van de kerk. Maar alleen studeren blijft een uitdaging. Voor hun en voor mij om ze te motiveren en tijd te maken naast het werk hier in het huis.

We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun en gebed. Zonder dat is ons werk hier niet mogelijk.

Gods zegen en hartelijke groet,
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben



GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor een goed afscheid van Senegal en een goede vakantie in Nederland
- Dank God voor een goede aankomst en goed begin hier.
- Bid voor een goede balans tussen school, werk en tijd als gezin
- Bid voor het werk hier op straat, dat we de mensen mogen bereiken en dat God ze het verlangen geeft om hun leven te veranderen.

Contactgegevens

Marcos en Mariska Costa
Rua Januaria 206
B. Colegio Batista
Belo Horizonte MG
CEP 31 110 060
Mobiel: + 5531984235353

Thuisfrontcommissie

Carien Boerman
Marijke Vos
Aletta Rademaker
Maaïke Petrusma

Contactpersoon

Carien Boerman
Giesbeek 7
8033 BE Zwolle
038-4224661
boermanteekens@gmail.com

Aftrekbare giften

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall:
mariskavos77@hotmail.com

Email en website

mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenjij.nu
www.costahelpt.nl

COLOFON