



Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Het nieuwe jaar is begonnen, een jaar vol veranderingen ligt voor ons. We hebben hele mooie feestdagen gehad en de kinderen genieten nog steeds van hun vakantie waarin we prachtige herinneringen opbouwen.



Afscheid nemen doet pijn...

Aan het einde van het schooljaar sluit de school definitief. En dit schooljaar staat in het teken hiervan. De kinderen willen er nog alles uithalen wat er inzit. De afgelopen twee jaren zijn veel speciale dagen op school niet doorgedaan door corona en dit jaar probeert de school zoveel mogelijk wel door te laten gaan. Zo was er voor de kerstvakantie na twee jaar weer een kerstdiner op school voor de kinderen. Een hele happening omdat het 's avonds was, en alle kinderen hun allermooiste kleren aantrokken. De voorafgaande week bestond uit vooral proberen om niet ziek te worden. Gelukkig was ook niemand ziek geworden en hadden ze een prachtig feest.

De afgelopen maanden zijn we al biddend een proces doorgedaan. Steeds meer drong het tot ons door dat het tijd is om hier in Senegal ons werk af te ronden en verder te gaan naar waar God ons roept. De sluiting van de school heeft dit allemaal in werking gezet en we hebben besloten dat het ook een goede tijd is om hier aan het einde van het schooljaar in juni weg te gaan. Dit besluit doet aan de ene kant pijn vanwege het afscheid maar voelt ook als het juiste om te doen. Een vriendin hier in JmeO zei laatst tegen ons: "als het tijd is om te gaan, dan weet je het gewoon in je hart" en dat klopt helemaal. Het is best heftig om hier alles achter te laten, we zijn hier best geworteld de afgelopen jaren, de kinderen zijn hier opgegroeid de afgelopen negen jaar, maar we hebben ook heel veel rust en bevestiging gekregen dat dit de goede beslissing is.



We hebben besloten om in de zomervakantie naar Nederland te komen, we hebben dan verschillende familiefeesten waar we heel graag bij willen zijn, en we willen dan ook heel graag tijd hebben om iedereen te ontmoeten. Dan kunnen we ook persoonlijk onze nieuwe plannen uitleggen.

Na de zomervakantie willen we voor een jaar naar Brazilië vertrekken. Terug naar de basis waar we 17 jaar geleden begonnen zijn. In Belo Horizonte. We willen de basis daar een jaar dienen in het straatwerk en ook wil Marcos een deel van de zorg voor zijn moeder op zich nemen. Het is de bedoeling om dat hele jaar te gaan homeschoolen...dat is wel een hele grote uitdaging voor ons, maar op die manier kunnen de kinderen wennen aan het Nederlandse systeem. Na vele jaren franse en engelse systemen gevolgd te hebben.



Na dat jaar hopen we naar Nederland te komen. De afgelopen jaren hebben we door de pandemie gezien hoezeer en hoe snel de wereld kan veranderen, grenzen open gaan en sluiten etc. Dus we beseffen heel goed hoe alles zomaar kan veranderen maar hier richten we ons eerst op. D.V.

Getuigenis uit de buurt,

De verkoper van het winkeltje in onze buurt zei laatst tegen me dat onze kinderen een goede geest hebben. Dat klinkt een beetje raar in het Nederlands maar in de context hier en in het Frans klinkt het anders. Mensen leven hier veel dicht bij de geestelijke wereld en zijn veel met goede en kwade geesten bezig. Ze hebben ook allemaal amuletten om tegen boze geesten. In die context was het heel bijzonder dat deze man dit opmerkte. De kinderen gaan tegenwoordig regelmatig samen iets kopen, en dat wordt erg op prijs gesteld door de mensen in de buurt. Het is een teken dat we de mensen om ons heen vertrouwen om ook op onze kinderen te letten. En ze geven hier zomaar ongemerkt een mooi getuigenis weer van de Geest die in ons woont. Waar we niet met woorden kunnen evangeliseren zien we dat onze houding en ook die van onze kinderen spreekt.

Meloenfeest

Laatst op een bruiloft kwamen we een bekende tegen die we al heel lang niet hadden gezien. Hij vertelde dat hij met jeugd animatie programma's werkt en een kinderbijbelclub heeft in een dorp dicht bij de basis. Hij bood aan dat hij ook wel iets met de jongens van Marcos wilde doen en zo kwam hij een paar weken later naar de basis op zaterdagmiddag.

Marcos had allemaal watermeloenen gekocht en aan de hand van die meloenen en de zaadjes die hierin zitten, vertelde deze man wat over het evangelie aan de jongens. Het was een erg bijzondere bijeenkomst en de jongens vonden het erg leuk, vooral ook omdat ze daarna de watermeloenen mochten opeten. We bidden dat in hun harten de zaadjes die gezaaid zijn de afgelopen jaren ook mogen ontkiemen. Ook bidden we dat er iemand gevonden mag worden die met dit werk met de jongens van de voetbal door mag gaan.

We willen jullie hierbij allemaal Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Hij gaat met ons mee en is erbij.

Ook willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun en gebed. Zonder dat is ons werk hier niet mogelijk.

Gods zegen, hartelijke groet,
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben



GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor de mooie kerstvakantie die de kinderen mogen hebben
- Dank God dat Hij richting gaf en dat we samen als gezin tot een besluit zijn gekomen voor de toekomst
- Bid voor een goede afronding van onze tijd hier en een goed afscheid.
- Bid voor iemand die de voetbalschool wil en kan overnemen.

Contactgegevens

Marcos Antonio Costa
B.P.80
22600 Popenguine
Senegal
Mobiel: 00221-772185004

Thuisfrontcommissie

Carien Boerman
Marijke Vos
Aletta Rademaker
Maaïke Petrusma

Contactpersoon

Carien Boerman
Giesbeek 7
8033 BE Zwolle
038-4224661
boermanteekens@gmail.com

Aftrekbare giften

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall:
mariskavos77@hotmail.com

Email en website
mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenijjij.nu
www.costahelpt.nl

COLOFON