



Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Over een paar dagen is het kerst, we mogen erbij stilstaan dat de Here Jezus naar de aarde is gekomen, Immanuël, God met ons. Hij heeft onder ons gewoond en niets wat wij hier mee maken is vreemd voor hem.

Schoenendozen

Bijna iedereen kent wel de schoenendozenacties voor kinderen in ontwikkelingslanden. Elk jaar komen ze

hier met de boot aan. Dit jaar kwamen onze schoenendozen uit de Verenigde Staten.

Vorige week hadden we een feestelijke middag in het jeugd detentiecentrum samen met de leiders van de Prison ministry. Marcos werkt er nu een jaar en sinds die tijd werkt er ook een verpleegkundige van deze ministry regelmatig in het centrum. Tijdens het officiële programma werden er vele woorden van dank gesproken voor het werk wat de ministry hier doet. Ook was er ruimte om de kerstboodschap te brengen, te bidden en zelfs een lied te zingen. En aan het eind kregen alle jongens en de kinderen van de werknemers een gevulde schoenendoos.

Het was een hele mooie middag en heel mooi om te ervaren hoe welkom de ministry is in dit door moslims geleide centrum. Willen jullie blijven bidden voor dit werk?

Engelse les

Sinds een paar weken ben ik weer begonnen met Engels geven in een opvanghuis voor kinderen/jongeren. Vanuit Brazilië heb ik deze zomer een hele mooie, simpele methode meegekregen waarmee ik nu werk. Waar het vorig jaar nog wel es rommelig en ongestructureerd was, loopt het nu veel soepeler. Op school leren een aantal jongeren wel Engels, maar ze leren daar niet om het praktisch te gebruiken.

Het doel van de lessen is dan ook vooral om het te leren spreken. Zelf zinnen vormen in plaats van herhalen wat de docent zegt. En mijn achterliggende doel is ook om ze te helpen om zelf na te denken, een mening te hebben, creatief te zijn en om elkaar te helpen en bemoedigen in plaats van uitlachen als iemand het niet weet.

Teamweekend

Vorig weekend hadden we een teamweekend met alle medewerkers van Jeugd met een Opdracht in Senegal. Dat was alweer een paar jaar geleden dus het was goed om tijd met elkaar door te brengen om te kijken waar we staan en waar we heen zouden willen. De situatie van onze organisatie blijft moeilijk door allerlei omstandigheden maar dit weekend was ook bemoedigend om elkaar te ontmoeten en te merken dat we toch allemaal wel dezelfde kant op willen.

Mijn verjaardag viel midden in dit weekend en de kinderen hebben heel mooi in verschillende talen voor me gezongen.

Kleedruimte

Vol enthousiasme schreef ik in de vorige nieuwsbrief dat we geld hadden gekregen om een kleedruimte te bouwen. In mijn gedachten zou die nu wel ongeveer klaar zijn. Maar we waren even vergeten dat hier alles heel langzaam gaat. Sinds kort mag je niet meer bouwen zonder bouwvergunning, en daar begint de bureaucratie. We hebben inmiddels wel een betrouwbare bouwer gevonden die kan bemiddelen bij een architect, die een bouwtekening moet maken die goedgekeurd moet worden. Als dat klaar is kan er echt gebouwd gaan worden. Wordt vervolgt.

Nieuwsbrief 34, December 2019



Onze familie

Er is al weer een jaar om, een jaar dat voorbij is gevlogen en waarin we veel zegen mochten ontvangen. We kijken er vol dankbaarheid op terug.

De kinderen mochten het schooljaar afsluiten met mooie rapporten en de opvoering van een prachtige kerstmusical en genieten nu van hun vakantie.

Marcos heeft de hele tuin gesnoeid. Toen we terugkwamen van onze vakantie was onze tuin net een oerwoud. De tuinman kwam wel af en toen maar dat loste niet heel veel op. Marcos heeft besloten dat hij het beter zelf kan doen en nu ziet onze tuin er weer keurig uit.

Een bijkomend voordeel was dat hij hierdoor nog veel meer contacten heeft gekregen met de mensen in de wijk. Iedereen die langs komt, stopt voor een praatje en inmiddels kent bijna iedereen Marcos. Ook konden we een paar mensen heel blij maken met al het snoeihout. Veel armere mensen koken nog steeds hun eten op een houtvuurtje.

Ook kijken we vooruit naar het komende jaar. In januari krijgen we bezoek van een gezin uit Nederland dat we al een aantal jaren kennen, ze komen op verkenning in Senegal. En we hebben er zin in om ze hierbij op weg te helpen.

Ik ben verder gevraagd door een zendingsechtpaar dat net hier is komen wonen of ik ze wil helpen frans te leren. Dat vind ik wel een hele uitdaging, vooral omdat mijn frans verre van vloeiend is, maar misschien is het een stimulans om ook zelf weer verder te studeren. En ook zijn er nog andere zendingen die gehoord hebben dat ik engels geef en nu ook graag les willen. Lesgeven lijkt dus voor het nieuwe jaar de uitdaging.

En de komende zomer willen we heel graag naar Nederland komen, het is dan alweer 2 jaar geleden dat we daar geweest zijn en we beginnen onze familie en vrienden erg te missen. We kunnen natuurlijk niet zomaar op het vliegtuig stappen, er hangt altijd een groot prijskaartje aan. Samen met de rest van het schoolgeld dat we in februari moeten betalen, onze verzekering, waarvan we het eerste kwartaal in januari moeten betalen, en onze maandelijkse kosten hebben we weer vele financiële uitdagingen voor de boeg.

We hebben gezien hoe God ons gezegend heeft het afgelopen jaar en hoeveel steun we van u/ jullie mochten ontvangen. We willen u/jullie vragen om ons ook dit nieuwe jaar weer te steunen. In het kader hiernaast staat een overzicht van al onze uitdagingen.

We willen jullie heel erg bedanken voor jullie gebed en steun het afgelopen jaar. Verder wensen we jullie hele gezellige feestdagen en Gods zegen voor het komende jaar 2020.

Hartelijke groet, Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben



Financiële uitdagingen:

Schoolgeld:	1400,- (324,- al toegezegd)
Verzekering 1 jaar:	5200,-
Tickets Nederland	2080,-

Totaal:	Euro 8680,-
Maandelijkse lasten:	
(huur, gas, water, elect., internet, Eten/drinken, overig)	
Per maand	Euro 750,-

GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor het afgelopen jaar, zijn zegen over ons en zijn bescherming over onze gezondheid
- Dank God voor de goede tijd in het detentiecentrum en bid voor het vervolg van dit werk
- Bid voor al onze financiële uitdagingen
- Bid voor de bouw van de kleedruimte

COLOFON

Contactgegevens
Marcos en Mariska Costa-Vos
JEM Sangalkam
B.P.5738 Dakar FANN
Senegal
Mobiel: 00221-772185004

Contactpersoon
Carien Boerman
Giesbeek 7
8033 BE Zwolle
038-4224661
boermanteekens@gmail.com

Tuisfrontcommissie
Carien Boerman
Marijke Vos
Aletta Kampinga
Maaïke Petrusma
Anja de Jonge

Aftrekbare giften
INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall:
mariskavos77@hotmail.com

Email en website
mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenjij.nu
www.costahelept.nl