



## Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Nieuwsbrief 30, januari 2019

De lange kerstvakantie is weer voorbij en de kinderen zijn sinds een paar dagen weer naar school. Gelukkig hebben ze er weer zin in en komen ze thuis vol verhalen over wat ze beleefd hebben.

De laatste dag voor de kerstvakantie hebben de kinderen op school

meegedaan met een kerstmusical. Wekenlang hadden ze er voor geoefend en het was erg leuk.

### Schoolgeld!!

Nu is het tweede deel van het schooljaar begonnen en komt ook de datum dichterbij dat we weer schoolgeld, **1388** euro, moeten betalen, 20 februari is de deadline. Voor het eerste deel van het schoolgeld mochten we veel giften van jullie ontvangen, willen jullie ons ook nu weer helpen zodat onze kinderen hier op school kunnen blijven? Een gift overmaken kan via het INGnr van onze stichting onder vermelding schoolgeld (aftrekbaar), of rechtstreeks via paypal. (niet aftrekbaar)

### De gevangenis

Nu de kinderen weer naar school gaan, komen de activiteiten ook langzaam weer op gang. Marcos is begonnen met het meewerken met een team dat de gevangenis bezoekt. Elke dinsdagmiddag hebben ze een bijbelstudie en tijd van gebed met gevangenen in de gevangenis in Mbour. Dat is de stad die hier het dichtste bij is.

Ik ga de engelse lessen weer oppakken in het opvanghuis, en Marcos is gevraagd of hij wil voetballen met de jongens daar zodat ze ook naast al hun studie lekker kunnen sporten.

Afgelopen zaterdag was er een grote doopdienst bij ons op het strand waarbij 20 mensen gedoopt werden. Een aantal van de jongens die ik lesgeef uit het opvanghuis werden ook gedoopt. Het was de eerste keer dat we zo'n grote doopdienst mochten meemaken hier in Senegal en het was erg bijzonder.

### Durfte-reizen

In april krijgen we bezoek van een jeugdgroep van onze kerk. We zijn ontzettend blij dat er een team uit de kerk komt om ons werk te leren kennen en ons te ondersteunen. We hebben erg veel zin om dit jonge team te ontvangen en zijn erg druk met plannen maken voor de tijd dat ze bij ons zullen zijn. Ook leven we mee met al hun acties om fondsen te werven om deze reis te betalen.

### Auto

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over onze auto en dat we eigenlijk een nieuwe moeten omdat onze auto onrepareerbaar lijkt. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en hebben we nog geen nieuwe auto. De monteur wilde als laatste optie onze motor vervangen en daar hebben we mee ingestemd, alleen toen na een hele week er nog niks aan de auto was gebeurd, heeft Marcos hem meegenomen in de staat waarin hij verkeerde. De auto heeft veel problemen maar hij rijdt, in ieder geval heen en weer naar school en naar de basis. Het blijft een spannend avontuur om er mee op stap te gaan maar het is meer dan niks, zoals we hier zeggen. Willen jullie bidden voor een nieuwe auto maar ook voor goede monteurs in Senegal, want dat is eigenlijk het grootste probleem.



## Hoe gaat het nu met ons

Volgende maand is het een jaar geleden dat we verhuisd zijn van de basis naar een huurhuis. We zijn nog steeds erg blij dat we deze stap hebben genomen. De eerste 6 maanden in Rufisque waren af en toe afzien, zonder water en zonder mogelijkheden om buiten te spelen voor de kinderen, maar sinds onze verhuizing in september voelen we ons helemaal op onze plek hier in Popenguine. De buurt waarin we wonen is rustig en de mensen zijn gewend aan blanken, dat is fijn. We hebben een leuk contact met de mensen in ons buurtje en we bidden dat God ook door ons in deze contacten wil werken.

De kinderen hebben het naar hun zin op school en kunnen goed meekomen, ondanks de achterstand in engels. Gelukkig gaat dat elke dag beter. En verder hebben ze daar leuke vriendjes en vriendinnetjes. En in het weekend spelen ze heerlijk in huis of de tuin of we gaan naar het strand.

Marcos gaat op dit moment 1 keer per week naar de basis om voetbaltraining te geven. Vaker lukt op dit moment niet omdat de auto nog steeds problemen geeft. Maar op de zaterdag dat hij er is traint hij twee groepen na elkaar en komen er zo'n 50 jongens. We bidden om richting hoe verder te gaan met het project daar en om een persoon die Marcos kan trainen om het in de toekomst over te nemen.

Ikzelf geniet van de vrijheid en ruimte die ik heb in onze nieuwe woonplaats. Van het contact met de burens en de ouders van de kinderen op school. De tijd die ik heb om de administratie te doen en het engelse lesgeven aan de jongeren.

## Zomervakantie

Januari is de maand om je zomervakantie te plannen las ik ergens en wij doen daar dit jaar netjes aan mee. Het is al bijna twee jaar geleden dat we in Brazilië zijn geweest en Marcos' familie en dochters hebben gezien. Ook wordt Marcos' moeder steeds ouder en gaat haar gezondheid erg achteruit. We hebben daarom besloten dat we in de zomervakantie naar Brazilië zullen gaan.

Bij het zoeken naar vliegtickets stuitte ik op een vlucht die via Kaapverdië naar Recife gaat, de meest logische en kortste vliegroute maar het was ons nog nooit gelukt om zo te reizen. Op het moment dat we zochten was er een aanbieding waardoor we bijna voor de helft van de prijs kunnen reizen. Via een reisburo dat we kennen, konden we nog de andere dag tickets kopen en de dag daarna was de aanbieding weg!

We gaan daarom in Brazilië eerst naar Recife waar we gewoond en gewerkt hebben en hopen daar oude vrienden te bezoeken maar zeker ook de jongens die bij ons in het Hoophuis (opvanghuis voor straatjongeren) hebben gewoond. En ook kunnen de kinderen dan zien waar ze geboren zijn en gewoond hebben. We hebben er erg veel zin in, we zijn er nooit meer terug geweest sinds we 6 jaar geleden naar Senegal gingen.

Vanuit Recife zullen we dan doorreizen naar Belo Horizonte, waar Marcos' familie woont.

Dank jullie wel voor jullie gebed en steun, we beseffen telkens weer dat we het werk hier niet zonder jullie kunnen doen.

Gods zegen,

Hartelijke groet, Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben



GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor gezondheid en rust in onze nieuwe woonplaats
- Dank voor het wonder dat we vliegtickets konden kopen
- Bid voor de mensen in onze buurt dat ze Jezus mogen kennen
- Bid voor onze financiën, speciaal voor het schoolgeld
- Bid voor een nieuwe auto en goede monteurs
- Bid voor de jongens van de voetbal en voor richting voor ons hoe door te gaan

### Contactgegevens

Marcos en Mariska Costa-Vos  
JEM Sangalkam  
B.P.5738 Dakar FANN  
Senegal  
Mobiel: 00221-772185004

### Thuisfrontcommissie

Voorzitter  
Vacature  
Secretaresse  
Carien Boerman  
Penningmeester  
Vacature  
Lid  
Marijke Vos  
Lid  
Aletta en Harmen Kampinga

### Contactpersoon

Carien Boerman  
Beethovenlaan 235  
8031 CB Zwolle  
038-4224661  
boermanteekens@gmail.com

### Aftrekbare giften

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81  
t.n.v. Stichting Costa Helpt  
Paypall:  
mariskavos77@hotmail.com

Email en website  
mariskavos77@hotmail.com  
marcosjocumbh@hotmail.com  
www.mariskavos.waarbenijj.nu  
www.costahelpt.nl

COLOFON