



Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Nog minder dan twee weken te gaan en dan gaan we op vakantie. De stress begint toe te slaan met alles wat er nog moet gebeuren. We hebben een hele drukke gezellige tijd achter de rug en nu zitten we in de laatste fase van opruimen, inpakken en afronden voor we op 3 juli naar Brazilië vertrekken.

Durfte-reizen

Op 19 april was het eindelijk zover. Na een lange tijd van voorbereidingen vertrokken we naar het vliegveld om het jongeren team van onze kerk op te halen. Ze kwamen na een lange reis wat verwezen aan maar na een nachtje slapen was dat wel over en pasten ze zich heel snel aan aan het leven hier.

We hebben 10 hele goeie dagen gehad met het team Ze hebben heel veel gevoetbald, met de jongens van onze voetbalschool. Die hebben ze ook training gegeven wat erg goed ging. Ik moest het eigenlijk vertalen, maar we hebben gemerkt dat voetbal eigenlijk geen vertaling nodig heeft. Over en weer begrepen de jongens elkaar goed. Met de paar woorden frans die ze van beide kanten spraken.

Ook heeft het team andere projecten bezocht, ze hebben gevoetbald tegen de jongens in de gevangenis waar Marcos werkt en ook tegen een bevriende voetbalschool in een heel warm dorp bij een temperatuur van 46 graden!

We kijken terug op een hele mooie tijd waarin we erg bemoedigd zijn om er weer een tijd tegen aan te kunnen.

Verjaardagen

Na het vertrek van het team waren we total-loss, en hebben we eerst 2 dagen op de bank gezeten om bij te komen en tijd genomen om alles weer op te ruimen. Heel veel gekregen spullen mochten we verdelen over verschillende projecten en we konden er veel mensen blij mee maken.

Daarna moesten we snel door want de verjaardagen van de kinderen kwamen eraan en er moesten feestjes georganiseerd worden. Ruben was op woensdag jarig en uit school kwam zijn hele klas mee feestvieren. Hadassa was twee weken later jarig midden in de mid-term break maar ook bij haar kwam er genoeg visite. We zijn blij en dankbaar dat onze kinderen hier op school zulke leuke vriendjes en vriendinnetjes gevonden hebben.

En na de verjaardagen gingen we snel door om alles klaar te maken voor het bezoek van mijn zus en een vriendin van haar.

Im Himmel und zurück

Mijn zus woont al een aantal jaren met haar gezin in Friedrichroda, Duitsland, om daar te evangeliseren. In Friedrichroda hebben ze een vrouw leren kennen die een bijna doodervaring heeft gehad na een zwaar ongeluk. Deze vrouw, Carmen Paul, geeft overal in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk voordrachten (www.carmenpaul.info). Tijdens haar coma is ze in de hemel geweest en Jezus heeft haar teruggestuurd om de mensen hierover te vertellen. Carmen had ook een uitnodiging gekregen van een Senegalese pastor om in Dakar te komen spreken. Toen ze hier over sprak op een gebedsavond bij mijn zus, begon die zomaar te lachen. Het was wel erg 'toevallig' omdat wij ook in Senegal wonen. Hun Senegalreis samen begon hier vorm te krijgen. Toen de uitnodigende pastor niks meer van zich liet horen waren wij ook opeens verantwoordelijk voor het programma.

Nieuwsbrief 32, Juni 2019



Carmen heeft hier op 3 verschillende plaatsen gesproken, o.a. ook bij ons op de basis. Het was erg bijzonder om haar verhaal te horen. Op de bovenstaande website kunt u haar getuigenis vinden, in het Duits.

Nu zijn ze weer betrokken en beginnen we hier aan de laatste etappe, opruimen, inpakken en afronden.

Bijzondere voorziening

Met ons problematische autootje konden we Carmen natuurlijk niet vervoeren. Gelukkig had God allang wat anders voorzien. Op een zendingssite hier in Senegal was iemand op zoek naar een parkeerplaats voor zijn auto wegens vakantie in hun thuisland. Ik ben zo brutaal geweest om onze garage aan te bieden als we dan ook de auto mochten gebruiken. Ik was zeer verbaasd over de positieve reactie die ik kreeg van mensen die we helemaal niet kenden. Een paar weken later kwam er een hele leuke Noorse familie bij ons op bezoek om hun enorme Ford Ranger bij ons achter te laten. Daar mogen we nu mee rijden tot we zelf op vakantie gaan.

Immiddels zijn we ook bezig met de onderhandelingen over een nieuwe auto voor ons. We hopen dat dit rond komt en we dan na terugkomst uit Brazilië een andere auto hebben. Het jongeren team uit de kerk had ook een hele grote gift voor ons achter gelaten, samen met de gift die we al hadden kunnen we deze auto kopen.

Vakantie

We hebben een hele bijzondere, drukke tijd achter de rug waarin we Gods leiding en zorg heel duidelijk mochten zien en voelen. We zijn hier heel erg dankbaar voor. Het geeft veel nieuwe energie om hier door te gaan met het werk. Tegelijk zijn we lichamelijk ook wel moe en aan vakantie toe. De kinderen hebben nog iets minder dan twee weken school en dan pakken we gelijk het vliegtuig. We hebben hier erg veel zin in. Tegelijk hebben we nog geen plaats om te wonen in Belo Horizonte. Bij Marcos zijn familie in huis is geen veilige plek voor ons door de wijk waarin ze wonen en Marcos zijn verleden daar. Willen jullie bidden dat God ook hierin voorziet?

We willen jullie danken voor jullie voortdurende gebed en steun. We zijn hier erg dankbaar voor en voelen ons hierdoor gedragen.

Gods zegen,

Hartelijke groet, Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben



GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor de goede tijd met het team
- Dank God voor het bijzondere bezoek van Carmen
- Dank God voor de giften voor de auto en bid dat we de koop van de nieuwe auto goed mogen afronden
- Bid voor onze tijd in Brazilië en een plaats om te slapen
- Bid voor Moussa die de voetbalschool overneemt als we er niet zijn

Contactgegevens

Marcos en Mariska Costa-Vos
JEM Sangalkam
B.P.5738 Dakar FANN
Senegal
Mobiël: 00221-772185004

Contactpersoon

Carien Boerman
Giesbeek 7
8033 BE Zwolle
038-4224661
boermanteekens@gmail.com

Thuisfrontcommissie

Voorzitter
Vacature
Secretaresse
Carien Boerman
Penningmeester
Vacature
Lid
Marijke Vos
Lid
Aletta en Harmen Kampinga

Aftrekbare giften

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall:
mariskavos77@hotmail.com

Email en website
mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenjij.nu
www.costahelpt.nl

COLOFON