

Marcos en Mariska

NIEUWS



Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal

Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Het is al lente in Nederland en hier komt de lente er ook aan, er komen kleine blaadjes en bloemknoppen aan de bomen. Ook zitten er aan de mangobomen al allemaal kleine mango's. Het is alweer april en de afgelopen maanden zijn omgevlogen. We hebben visite gehad, mijn broer twee weken in februari en twee vriendinnen twee weken in maart. Het was heerlijk om even een stukje Nederland op visite te hebben en Nederlands te kunnen praten. We voelen ons gezegend met alles wat ze hebben meegenomen voor de projecten. Voetballen en hesjes van de mensen van onze kerk in Zwolle,



omgevlogen. We hebben visite gehad, mijn broer twee weken in februari en twee vriendinnen twee weken in maart. Het was heerlijk om even een stukje Nederland op visite te hebben en Nederlands te kunnen praten. We voelen ons gezegend met alles wat ze hebben meegenomen voor de projecten. Voetballen en hesjes van de mensen van onze kerk in Zwolle, bedankt!! Voetbaluniformen en keepershandschoenen van vrienden en speelgoed en knutselmateriaal van vrienden van vrienden. En ook giften om hier materiaal te kopen zowel voor de preschool als ook voor de voetbalschool. Allemaal bedankt hiervoor!!!



Project Hoop,

Het project draait nu alweer 5 maanden bij ons op het terrein en na een klein dipje in de aantallen jongens die kwamen zitten we nu weer op meer dan 60 jongens die elke week twee keer komen trainen. We zijn heel erg blij met alle voetballen die we hebben gekregen omdat de omstandigheden hier voor een bal hard zijn. Bijna elke training raakt er wel een bal lek door de hele grote doorns die er



aan de bomen groeien en op het veld liggen. Ondanks dat alle doornbomen rond het veld gekapt zijn en ze ook regelmatig het veld aanharken om alle doortakjes te verwijderen is dat niet voldoende. En de jongen in het dorp die de ballen voor ons plakt, heeft een goede klant aan Marcos.

Maar verder gaat het goed met het project. Op dit moment is Marcos met zijn team de jongens officieel aan het inschrijven om daarna een verzekering voor ze aan te vragen. Het is een tijdrovend werkje omdat ze elk kind in zijn familie in het dorp bezoeken, maar ook een goede gelegenheid om de ouders te leren kennen en de gezinssituaties.

Preschool project

Elke morgen om negen uur rennen de kinderen enthousiast naar de deur als er aangeklopt wordt. 'Melanie, linie', klinkt het uit twee verschillende monden. Hadassa doet de deur open en Melanie wordt begroet met een 'Bonjour Melanie'. Even later komt Ethan er aan en met even veel enthousiasme wordt de deur weer opengedaan en wordt ook Ethan met een 'Bonjour Ethan' begroet. Zo begint elke dag onze kleine preschool.



Op dit moment is de school nog klein en bij ons in huis. In augustus komen de leiders van de basis, de bewoners van ons huis, terug en dan moeten wij en ook de school verhuizen. De school kan dan tijdelijk bij iemand anders in huis maar voor de toekomst hebben we wel een gebouw nodig en ook een leerkracht. We willen hier gebed voor vragen, voor Gods leiding en voorziening.

We zijn nu heel blij met al het speelgoed en knutselmateriaal wat we gekregen hebben en ook de giften uit Nederland. Binnenkort gaan we daar wat meubels van laten



maken, zoals een tafel en stoeltjes, kast etc. Nu zitten de kinderen nog op grote stoelen bij een grote wiebeltafel en dat is niet heel handig.

Permacultuur

Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord maar nu weet ik er alles van. Sinds februari woont er een stel bij ons op de basis uit Frankrijk met een klein baby'tje. Zij hebben een project voor de basis wat gebaseerd is op de theorie van de permacultuur. Een definitie hiervan is: **Permacultuur is een agricultureel project dat zo wordt ontworpen dat het net als een ecosysteem zichzelf in stand houdt. Het doel van een permacultuur kan meerledig zijn:**

- voedselvoorziening
- productie van bouw materiaal
- het creëren van een veilige omgeving, die bescherming biedt tegen mogelijk natuurgeweld.

(Deze definitie met dank aan het internet)

Het doel van het project hier op de basis is om gebruik te maken van de grond die we hebben voor de verbouw van groenten en fruit en om de bodem beter te gebruiken door natuurlijke bemesting en ook om de ruimte van de basis beter in te richten en te gebruiken. Doel voor de toekomst is om ook de



boeren in de omgeving te bereiken en te helpen om hun land beter te gebruiken zonder de grond uit te putten en zo voor een betere voedselproductie te zorgen.

Voor ons op dit moment betekend het dat er een nieuwe inrichting van het terrein op papier gezet wordt en we mogen nadenken wat we voor onze projecten nodig hebben. Bijvoorbeeld een toiletgebouwtje bij het voetbalveld waarvan het water dan weer hergebruikt kan worden of ook nadenken over de mogelijkheid van echt gras? Voor de school betekend het concreet dat we nadenken over het hergebruik van het kippenhok voor het bouwen van de school. En ook zal er in de plattegrond van het terrein plaats worden ingericht voor huizen. Het zijn allemaal plannen waarvan we hopen en bidden dat we er ook mee door kunnen gaan.



Gebedspunten

- Dank God voor het goed functioneren van het voetbalproject en bid dat het lukt om een goede verzekering af te sluiten voor de jongens
- Bid voor de gezondheid van Ruben en Hadassa en van ons nu de regentijd er aankomt met alle ziektes die daarmee samengaan
- Bid God voor zegen en leiding over het schoolproject.
- Bid voor de mogelijkheid voor ons om op verlof te gaan.

Verlof

Daar kijken we heel erg naar uit. Het eerste jaar hier is omgevlogen en de afgelopen tijd hebben we visite gehad wat erg fijn was voor ons. Maar het wegbrengen was wel erg moeilijk en eigenlijk wilden we wel met het bezoek op het vliegtuig stappen.

We merken dat we aan vakantie toe zijn nu we hier alweer een jaar en 3 maanden zijn en dat ons leven best veel stress oplevert. Al is het een ander soort stress dan in Nederland of Brazilië. In Nederland wordt je gestrest omdat alles zo snel moet en hier omdat alles zo vreselijk langzaam gaat. Iets snel even regelen kan niet en ook bouwprojecten kunnen wekenlang stilliggen.

We willen heel graag het eind van dit jaar op verlof gaan. Eerst 6 weken naar Nederland, eind september en oktober en dan november en december naar Brazilië, omdat het dan ook alweer 2 jaar geleden is dat we daar geweest zijn. We hebben van de basisleiding toestemming om te gaan en hebben nu alleen nog tickets nodig. Dat is een grote uitdaging omdat het voor 4 personen al gauw 5000 euro is. Willen jullie met ons meebidden dat God ook deze keer weer voorziet in tickets.

We zouden heel graag naar Nederland willen komen om al onze familie en vrienden en sponsors te ontmoeten. Hopelijk kunnen we in een volgende nieuwsbrief een exacte datum geven. We zien er naar uit.

Heel erg bedankt voor gebed en financiële steun. Zonder dat is het onmogelijk voor ons om ons werk hier te doen.

Gods zegen,
Marcos, Mariska,
Hadassa en Ruben

Colofon

Adres:

Marcos en Mariska Costa-Vos
JEM Sangalkam
B.P.5738
Dakar FANN
Senegal

Mobielnr. 00221-780135871

Thuisfrontcommissie

Voorzitter	vacature
Secretaresse	Carien Boerman
Penningmeester	vacature
Gebed	Hèlen Jeras

contactpersoon:

Carien Boerman
Beethovenlaan 235
8031 CB Zwolle
038-4224661
Email: boermanteekens@gmail.com

Aftrekbare giften:

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt

Email en website:

mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenijj.nu
www.jemsangalkam.com