

# Marcos en Mariska

## NIEUWS



*Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal*

### Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Het is alweer mei en hoog tijd om een nieuwsbrief te schrijven. De laatste was van september het afgelopen jaar en er is inmiddels erg veel gebeurd.

Ik schreef toen over het afscheid nemen in Recife en onze toekomstplannen. En ook over alles wat we nog moesten doen en nodig hadden aan papieren en financiën.

Na ons vertrek uit Recife in september zijn we twee maanden in Belo Horizonte geweest, de geboortestad van Marcos. We hebben daar in veel kerken over onze plannen gesproken en steun gekregen en ook konden we tijd doorbrengen met Marcos zijn familie en zijn dochters. Het lukte ons om onze auto in Recife te verkopen en genoeg geld bij elkaar te krijgen om onze tickets naar Nederland en Senegal te kopen.



Begin november kwamen we aan in Nederland waar we meer dan twee maanden zijn geweest. We hebben een hele goede tijd gehad ondanks dat het voor ons wel koud en donker was. Marcos en Hadassa hebben voor het eerst van hun leven sneeuw gezien en gevoeld.

Het was fijn om na 5 jaar weer eens Kerst en Oud en Nieuw met familie te vieren.

In Nederland lukte het om een visum voor Marcos aan te vragen naar Senegal. Dat ging niet zonder slag of stoot en we moesten er wel helemaal voor naar Brussel op een sneeuwige dag maar we zagen telkens weer dat God met ons was en deuren voor ons opende.

En toen op 15 januari, weer een dag vol sneeuw en kou en het advies om maar niet de weg op te gaan, vertrokken we naar Senegal, wel over de weg naar het vliegveld en gelukkig kwamen we zonder problemen en vertragingen aan.

### Senegal

Inmiddels zijn we alweer 4 maanden in Senegal. De eerste weken kregen we de tijd om ons aan te passen en thuis te voelen en al snel daarna begon Marcos met werken. Op dit moment is hij vooral

practisch aan het werk op de basis. Hij is verantwoordelijk

voor de watervoorziening van alle huizen. Er is hier geen

waterleidingsysteem en alles gaat handmatig. Dat

betekend dat Marcos elke morgen de ezel voor het karretje spant en naar de put gaat om water te putten, dat gaat dan in grote vaten en zo brengt hij het naar de verschillende huizen. Het is een taak waar hij de hele morgen wel mee bezig is. Daarna moet hij ook nog het afval van de basis verbranden. Dat doen we hier ook zelf want een vuilniswagen komt hier niet langs.

De afgelopen drie maanden volgde Marcos twee middagen in de week een cursus frans. Die is nu afgelopen en we gaan nu voorlopig even thuis zelf verder studeren. Het was erg vermoeiend om elke keer naar Dakar op en neer te gaan met de bus. Een reis van meer dan twee uur heen en meer dan twee uur terug in een overvolle bus.

Ik ben gevraagd of ik de financiën van de basis op me wil nemen omdat de leiders in augustus een jaar op verlof gaan. Op dit moment heb ik al een klein gedeelte op me genomen en in de loop van de komende maanden komt dan stukje bij beetje alles erbij.

We wonen voorlopig in een grote kamer achter de keuken van de basis en we hebben een klein kamertje erbij, een stuk van de provisiekast, dat is onze slaapkamer. Hadassa slaapt in onze woonkeuken annex kinderkamer. Over een paar maanden verhuizen we naar het huis van het leidersechtpaar waar we mogen wonen tot ze weer terug komen. En in de tussentijd hopen we dat het mogelijk is om ons eigen huis te bouwen.



## Voetbalproject

Op dit moment is Marcos nog niet begonnen met het voetbalproject. Er moeten eerst een aantal administratieve dingen geregeld worden voordat hij kan gaan beginnen. Een van die dingen is een gezondheidsverzekering afsluiten voor de jongens die gaan trainen. Dat is voor de wet verplicht hier in Senegal. Verder heeft Marcos trainingsmateriaal nodig, zoals voetballen, hesjes, pionnen, netten etc.



Er zijn al wel een heleboel jongens die niet kunnen wachten totdat het project van start gaat.

## Gebedspunten

- Dank God voor de goede tijd in Nederland en dat Hij voorzien heeft in alles wat we nodig hadden om hier aan te komen.
- Bid dat we snel Frans mogen leren en de cultuur beter mogen leren kennen.
- Bid voor de gezondheid van Ruben en Hadassa en van ons
- Bid voor alle papieren die nodig zijn om met het voetbalproject te beginnen en voor trainingsmateriaal.
- Bid voor Gods zegen over het waterleidingproject
- Bid voor een goede auto

kinderen. Het is ook vermoeiend en tijdrovend en niet altijd even veilig, gezien de staat waarin de meeste taxi's verkeren. We willen dan ook heel graag een autootje om ons mee te verplaatsen. Daar zit de uitdaging in want ook al willen wij een simpel autootje, we hebben een echte 4wheeldrive nodig om hier ook echt te kunnen rijden en niet in het zand te blijven steken. Een 4wheeldrive is hier al gauw rond de 10.000 euro. We willen u/jullie vragen om mee te bidden dat dit geld er komt, en dat we dan ook een goede auto kunnen vinden om te kopen, want dat is ook niet makkelijk.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor gebeds- en financiële steun. Zonder dit kunnen we ons werk niet doen. Bedankt!

Vriendelijke groeten,  
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben

## Stromend water...

Daar kijken we verlangend naar uit. Sinds een paar weken wordt er gewerkt om deze droom van alle medewerkers hier te verwezenlijken. Er is al een put gegraven en er zijn al waterleidingen aangelegd in de huizen. Wat nog ontbreekt is het bouwen van een watertoren en het leidingen aanleggen naar alle huizen vanaf de toren, die midden op het terrein komt te staan. Helaas zoals vele dingen hier in Afrika gaat het werk langzaam en zit er van alles tegen. We blijven dus bidden dat de werkers hun werk goed mogen doen.

En verder moeten we in ons eigen huisje nog een gootsteen aanleggen en een wastafel in de douche. En wie weet krijgen we dan in de toekomst echt stromend water in huis en kunnen we de afwas in de gootsteen doen, dat lijkt me heerlijk!!!



## Een hele grote uitdaging...

Laten we het zo maar noemen. Het leven bestaat hier uit vele uitdagingen zoals het afhankelijk zijn van zonne-energie, het nog niet hebben van stromend water en ook

het vervoer is voor ons een hele uitdaging. De basis ligt ver van de bewoonde wereld. Het is een half uur lopen naar het dorp over een onverharde weg en dan vanaf daar kun je met de bus naar de stad Rufisque, waar we boodschappen kunnen doen. In ons dorp is namelijk bijna niks te koop. Het is een uur met de bus en terug is de bus te vol om kinderen en boodschappen mee te nemen en dan nemen we een taxi. Voor alles zijn we afhankelijk van taxi's of de bus en dat is erg lastig met kleine

## Colofon

### Adres:

Marcos en Mariska Costa-Vos  
JEM Sangalkam  
B.P.5738  
Dakar FANN  
Senegal

Mobielnr. 00221-780135871

### Thuisfrontcommissie

Voorzitter	vacature
Secretaresse	Carien Boerman
Penningmeester	vacature
Gebed	Hèlen Jeras

### contactpersoon:

Carien Boerman  
Beethovenlaan 235  
8031 CB Zwolle  
038-4224661  
Email: boermanteekens@gmail.com

### Aftrekbare giften:

INGnr. 1453081 t.n.v. Stichting Costa Helpt

### Email en website:

[mariskavos77@hotmail.com](mailto:mariskavos77@hotmail.com)  
[marcosjocumbh@hotmail.com](mailto:marcosjocumbh@hotmail.com)  
[www.mariskavos.waarbenijj.nu](http://www.mariskavos.waarbenijj.nu)  
[www.jemsangalkam.com](http://www.jemsangalkam.com)