



Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

De boom voor mijn raam kleurt langzaam geel en bruin, de blaadjes vallen af, het waait en regent en ik vraag me regelmatig af, wat doe ik hier... Gisteravond zuchten de kinderen, "ik wil naar een warm land..." De ene wil naar Brazilië en de ander wil terug naar Senegal.....



Afscheid van Brazilië

3 maanden geleden zijn we vertrokken uit Brazilië. Het was een heftig jaar, het afgelopen jaar, waarin er veel is gebeurd en we mooie en moeilijke dingen mochten meemaken. Mooi was o.a. al die mannen die we naar een afkickcentrum mochten sturen, moeilijk was vooral ook om hun strijd te zien, als ze het niet volhielden en we sommigen later weer op straat tegenkwamen.

De laatste weken in Brazilië waren erg druk, maar wel door een hele mooie reden. De tweede dochter van Marcos was in verwachting van een tweeling. En die werden een maand voor ons vertrek geboren. De eerste twee weken lagen ze nog in het ziekenhuis, wat best spannend was omdat ze heel klein waren, maar daarna mochten ze gelukkig naar huis. En nu op dit moment zijn het heerlijke gezonde baby's.

Marcos mocht veel tijd in het ziekenhuis doorbrengen met zijn dochter en kleinzonen en dat was een erg bijzondere tijd. Ook hebben we een goede tijd gehad met Marcos oudste dochter en kleinzoon. Hierdoor was het afscheid nemen deze keer wel extra moeilijk. Om nu zover van hun weg te zijn.



Coffeecorner

Het is half 10 en de eerste studenten komen al de coffeecorner binnen op zoek naar een kopje thee. Eigenlijk gaat de coffeecorner pas om 10 uur open maar ik begrijp heel goed dat je daarvoor al erg veel zin kan hebben in een bakje koffie of thee.

De CoffeeCorner bevindt zich op de basis van Jeugd met een Opdracht Heidebeek, bij Heerde. De basis waar we sinds september werkzaam zijn als stafmedewerkers. De eerste 3 maanden werken we in de ondersteuning. Hierdoor kunnen we de basis en de medewerkers rustig leren kennen. Onze werkzaamheden bestaan in het draaien van de CoffeeCorner, de Receptie en meehelpen in de keuken en bij de schoonmaak.

Op de basis hier werken ongeveer 100 medewerkers. En er draaien op dit moment twee cursussen. Een Discipelschaps trainingsschool en een School of Kingdom Empowerment, een school die erop gericht is om de studenten te trainen om het Koninkrijk te brengen en Jezus te laten zien, in hun dagelijkse leven.



Children at risk

Op dit moment is er net weer een Children at Risk online seminar afgerond. Het afgelopen jaar mocht ik daar weer aan meewerken als facilitator. En over een paar maanden, in April, begint er een Children at Risk cursus hier op de basis. Ik vind het heel erg leuk dat ik als staf hieraan mee mag werken. We zijn inmiddels met de voorbereidingen begonnen en de komende maanden zal ik me hier onder andere mee bezig houden.

Een nieuw land

Zo voelt het om hier in Nederland te zijn. Voor mij niet nieuw maar in de afgelopen 18 jaar is er hier wel heel veel veranderd en ben ik zelf ook veranderd. Dus voor ons allemaal is het erg wennen en aanpassen om hier te zijn.

Sinds eind September hebben we woonruimte in Wapenveld, voor 6 maanden. Vanaf maart zijn we dan weer op zoek naar nieuwe woonruimte. We zijn heel blij met ons plekje en de ruimte die we hebben om hier te wennen.

Ik ben zelf naast het werken op Heidebeek, erg druk met allerlei regelingen om weer in het Nederlandse systeem te komen. Waaronder de IND, SVB, Belastingdienst etc. Het is vooral veel werk doordat we niet in een hokje passen omdat Marcos zijn visumaanvraag nog loopt.

Hadassa gaat sinds dit schooljaar naar de 2 klas op het Greijdanus College. Elke dag op de fiets is erg wennen en soms erg ver vanuit Wapenveld, vooral als het waait en regent. Verder vindt ze haar draai wel een beetje maar mist ze Brazilië ook wel.

Ruben gaat in Hattem op school naar de Zaaier, ook op de fiets, ook wennen, maar hij heeft inmiddels een leuk vriendje en vindt heel voorzichtig zijn plekje in de klas. Moeilijk is wel dat zijn klas erg moeilijk is en daardoor mist hij vooral heel erg zijn klas uit Senegal en zijn vriendjes daar.

En Marcos draait een paar diensten op Heidebeek in de week, studeert Nederlands en zorgt verder dat het thuis draait. Hij probeert ook zijn draai te vinden en te wennen aan de vele regen hier.

Financiën

Ons leven in Nederland is een stuk duurder dan in Brazilië en Senegal. Vooral door de hoge huur en vaste lasten. En doordat het allemaal zo traag en moeizaam loopt ontvangen we nog geen kinderbijslag en andere toeslagen. Omdat we voor JmeO blijven werken, blijven we afhankelijk van giften. We willen u/ jullie dan ook vragen om ons te blijven steunen. Per maand hebben we €2500,00 euro nodig. Dat is een stuk meer dan we nu ontvangen vanuit onze vaste sponsors. Willen jullie hier ook voor bidden?

We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun en gebed. Zonder dat is ons werk hier niet mogelijk.

Gods zegen en hartelijke groet,
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben



GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor zijn zorg de afgelopen maanden in Nederland
- Dank God voor huisvesting en de scholen voor de kinderen
- Bid voor ons, voor Marcos visum en dat we wennen in Nederland
- Bid voor de Children at Risk school die we willen draaien in April
- Bid voor een ander huis en voor onze financiën

Contactgegevens

Marcos en Mariska Costa
Hulsbergen 22
8191 TB Wapenveld

Tel: 06-10093769

Thuisfrontcommissie

Carien Boerman
Marijke Vos
Aletta Rademaker
Maaïke Petrusma

Contactpersoon

Carien Boerman
Giesbeek 7
8033 BE Zwolle
038-4224661

boermanteekens@gmail.com

Aftrekbare giften

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall:

mariskavos77@hotmail.com

Email en website

mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.costahelpt.nl

COLOFON